

25η συνάντηση
Τηλεκπαίδευσης

Προνήπια-Νήπια



ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

1^η
διδασκτική
ώρα:
Η Ρουτίνα
μας

ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΑΙΡΟΥ

ΤΡΑΓΟΥΔΙ
ΚΑΛΗΜΕΡΑΣ

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ



ΤΑ ΕΛΑΦΑΚΙΑ ΤΟΥ ΜΑΓΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ



ΓΡΗΓΟΡΗΣ



ΣΩΤΗΡΗΣ



ΑΝΔΡΙΑΝΗ



ΠΕΤΡΟΣ



ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ



ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γ.



ΒΑΓΓΕΛΗΣ



ΤΑ ΕΛΑΦΑΚΙΑ ΤΟΥ ΜΑΓΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ



ΔΗΜΗΤΡΗΣ



ΘΟΔΩΡΗΣ



ΝΙΚΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ



ΑΧΙΛΛΕΥΣ



ΓΙΑΝΝΗΣ



ΓΙΩΡΓΟΣ



ΝΙΚΟΣ ΣΦ.



ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ



ΝΙΚΟΣ
ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗΣ



ΗΜΕΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Δεκέμβριος 2020

Δευτέρα	Τρίτη	Τετάρτη	Πέμπτη	Παρασκευή	Σάββατο	Κυριακή
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	 12	 13
14	15	16	17	18	 19	 20
21	22	23	24	25	 26	 27
28	29	30	31			

<http://taniamanesi-kourou.blogspot.gr/>

ΑΡΙΘΜΟΙ

0		
3	4	5
6	7	
	8	9

ΔΕΥΤΕΡΑ

2

1

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Πηγές: <https://www.facebook.com/groups/1698719267078113>,
http://taniamanesi-kourou.blogspot.com/2020/11/2020_28.html



Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ....

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ



**ΗΛΙΟΣ
ΜΕ ΣΥΝΝΕΦΑ**



ΗΛΙΟΣ




ΒΡΟΧΗ








ΣΥΝΝΕΦΑ













 **Η ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΝΗΠΙΩΝ**


Μόλις  να 

  και τα 2 μου 

 εγώ καθόλου το  μπαίνω μέσα στο 

να  με 

 καλά κι ύστερα απαλά η  με 

και ωραία με 

**Τα χέρια μου πλένω συχνά
Και πολύ προσεχτικά!**

- 1**  Ρίχνω πρώτα
το νεράκι!
- 2**  Και μετά
το σαπουνάκι!
- 3**  Με προσοχή τα σαπουνίζω!
Δάχτυλα... Νύχια... Παλάμες...
Τίποτα δεν αφήνω!
- 4**  Και αφού
ξεπλύνω
- 5**  Και τα σκουπίζω
Δείτε πώς λάμπουν!

**Μικρόβια... Πίσω!!!
Δε θα με κάνετε να αρρωστήσω!**





ΑΝΑΚΑΤΕΥΕ, ΑΝΑΚΑΤΕΥΕ,
ΑΝΑΚΑΤΕΥΕ ΚΑΙ... ΤΡΑΒΑ





1^η διδακτική
ώρα:
Διάλειμμα!!



ΘΕΜΑ:
Ο μυστικός κώδικας
του Άι Βασίλη



2^η διδακτική
ώρα:
**Γλωσσικό
παιχνίδι!**

Γιατί ο Αϊ Βασίλης
λέει ΧΟ ΧΟ ΧΟ;;



Θέλετε να μάθουμε
το μυστικό;

Ο Αϊ Βασίλης έχει έναν
μυστικό κώδικα που
μοιράζεται με τα ξωτικά
του!

Το Χο, το Χα, το Χε,
το Χι και το Χου



Η κάθε συλλαβή σημαίνει
κάτι που έχουν
συμφωνήσει μεταξύ τους!

Έτσι όταν τα ζωτικά τον
ρωτάνε:

- Άγιε Βασίλη τι κάνεις:

Εκείνος απαντάει:





ΧΟΥ

Πηδάω
σαν
μαϊμου!



ΧΕ

Ξαπλώνω
στον
καναπέ!



ΧΙ

Πετάω
σαν
πουλί!



Παίζουμε με την χροιά
μας και τις εκφράσεις!

Πολλές φορές χρησιμοποιεί και
τον **κώδικα:**

**Χαρούμενος - Θυμωμένος -
Λυπημένος - Ενθουσιασμένος**



Πάμε να κινηθούμε όπως
ο Αϊ Βασίλης;

Δες τις κάρτες με τις συλλαβές και
προσπάθησε να μιμηθείς τις κινήσεις
που δείχνουν!



Όμως ο Αϊ Βασίλης πολλές φορές πονάει ο λαιμός του και απαντάει σηκώνοντας μια κάρτα!

οπότε...

τα ξωτικά μαντεύουν την απάντηση και μιμούνται

Μπορείς να μαντέψεις και εσύ τις κινήσεις που κρύβουν οι συλλαβές και να τις μιμηθείς;





2η διδακτική
ώρα:
Διάλειμμα!!



ΘΕΜΑ:
Ο μυστικός κώδικας
του Άι Βασίλη

3^η διδακτική
ώρα:
Φτιάχνουμε τον
δικό μας
γλωσσικό
κώδικα!



Έρθε η δική μας σειρά!

Ας φτιάξουμε τον κώδικα της τάξης μας!

- Τι συλλαβές θα χρησιμοποιήσουμε;
- Ποιες κινήσεις;
- Πώς θα τις μιμηθούμε;



ΣΥΛΛΑΒΕΣ



ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Μπερδεύτηκε ο κώδικας του Αϊ Βασίλη!



- Χο: **Οχ**
- Χι: **Ιχ**
- Χου: **Ουχ**
- Χα: **Αχ**
- Χε: **Εχ**

**Ποιος/Ποια τον μπέρδεψε;
Και τι σημαίνει ο κώδικας
αυτός;**

Ζωγραφίζω την ιστορία του κώδικα!!!



Θα τα πούμε
αύριο
παιδάκια μου!

Σας αγαπώ πολύ!

